

Kruispunt

Voor Kerk en Samenleving

*Leven is een tocht
soms zijwaarts
en soms als heimwee
recht omhoog.*

*Heel ons leven
van geboorte tot sterven
is enkel spankracht,
opgekropte eeuwigheid
die onweerstaanbaar
hunkert
naar het laatste licht
waar leven
enkel bloei zal zijn
bij Hem
die niets dan leven is.*

November 2017

PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH

Adressen

Grote Kerk

Kerkstraat 20
5211 KG 's - Hertogenbosch
tel. 073 - 6139740
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl

Beheerder/koster

Dhr. E.A. van der Schans
tel. 06 - 214 86 555
beheerder@pgdenbosch.nl

Kerkelijk Bureau

Mw. J.E. Bosch - Versteeg
Kerkstraat 20
5211 KG 's - Hertogenbosch
tel. 073 - 6139740
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl

Openingstijden

Ma., di., woe. en vr.
Van 8.45 uur tot 11.45 uur

Scribaat

Mw. L. Verhoeff - Bakkenes
Kerkelijk Bureau
scriba@pgdenbosch.nl

www.pgdenbosch.nl
www.facebook.com/pgdenbosch

3	Meditatie	13	Pastoralia
4	Erediensten	14	Bijbelleesrooster
6	Actueel	15	Profiel van dé Protestant
7	Leren en Vieren	16	Oecumene Ingezonden
8	Pastoraat	18	Colofon
9	Kerkenraad Coll. Groet	19	Advertenties
10	Diaconaal Missionair		
12	Bloemengroet		

Predikant

Mw. Ds. J.E. Scheenstra
Schout van der Dussensingel 5
5237 TE 's-Hertogenbosch
Tel: 073 - 6446090
Email: erica@pgdenbosch.nl



Ds. R. Stiemer
Berenklauw 39
5236 SC 's-Hertogenbosch
Tel: 073 - 2110330
Email: ruud@pgdenbosch.nl



MEDITATIE

“Een SOJOURNER ben ik...”

Dat is een vreemd Engels woord en is niet te vertalen. Middenin staat het woordje 'journ', wat we kennen van journey = reis. Het is dus iemand die op reis is, maar geen pelgrim. Waar het voorvoegsel SO vandaan komt, geen idee. In de VS heb je ze: de SOJOURNERS. Ze staan gelovig en kritisch in het leven en maken zich druk om alle vormen van onrecht, misbruik, ongelijkheid. Ze baseren zich op Bijbelse motieven: de mensen-onderweg, of Gods volk onderweg.

Waarheen? Naar het beloofde land, een nieuwe toekomst, Gods Koninkrijk. Christenen zijn volgens Handelingen 'mensen-van-de-weg'. Ook zo'n titel vol beweging om met anderen het brood te delen, te bidden tot God, te leren van de Wijsheid van Mozes en Jezus, te leven in kringen en gemeenschappen.

De dichter van Psalm 119 zegt het zo: 'een vreemdeling ben ik namelijk op Gods aarde, in Gods tuin. Om die te bewerken en te bewaren. Het woord GER laat zich hier en op meerdere plaatsen vertalen als: gastarbeider. Te gast op deze aarde bewerkt de mens Gods akkers.

De sojourner ziet wat er allemaal mis gaat en wil dat corrigeren door een **diepe spiritualiteit, met profetische passie en in heilig ongeduld.**

Diepe spiritualiteit: Van God is de aarde. Hij geeft het land om in te wonen. Hem eren is goed zorgen voor die prachtige tuin, die allang geen paradijs meer is, maar het nog weer worden wil.

Gebed is: je laten leiden door Zijn Stem, Zijn appèl. En dus niet door macht of dwang.



De Marskramer - Jeroen Bosch

Profetische passie:

Amos, maar ook Jesaja, Elia en Nathan – ze getuigen van Gods passie. Lees hiervoor DE PROFETEN van A.J. Heschel. God is gepassioneerde God, vol empathie, maar ook antipathie: afwijzing van onrecht, valsheid, schone schijn.

Heilig ongeduld: niet aanzien, niet afwachten, niet denken: anderen zullen het wel oppakken. Doen, en wel meteen, zonder uitstel. Je houding, je keuzes, je levensstijl. En niet alleen, maar samen met anderen, bondgenoten.

En die zijn er, altijd; je moet ze alleen uitnodigen je bondgenoot te worden. Nu. En zelf bondgenoot willen zijn van die beWEGing.

Goede reis gewenst!

Peter van Helden.

EREDIENSTEN

Grote Kerk

zondag 12 november

Dienst van Schrift en Tafel
Ds. R.E. Stiemer
Jeugd: ABC, 12+, YOU, KND1-6

zondag 19 november

Ds. R.E. Stiemer
Jeugd: KND1-4, KND5-8

zondag 26 november

Laatste zondag kerkelijk jaar
Mevr. Ds. J.E. Scheenstra
Jeugd: ABC, KND1-6, NAP

zondag 3 december

1^e zondag van Advent
Ds. R.E. Stiemer
Jeugd: KND1-4, KND5-8

zondag 10 december

2^e zondag van Advent
Dienst van Schrift en Tafel
Mevr. Ds. J.E. Scheenstra
Jeugd: ABC, 12+, YOU, KND1-6

zondag 17 december

3^e zondag van Advent
Mevr. Ds. J.E. Scheenstra
Jeugd: KND1-4, KND5-8

**Tenzij anders is vermeld is de
aanvang van de diensten om
10.00 uur**

Iedere zondag crèche: o t/m 3 jaar

**De diensten zijn live te volgen via
www.pgdenbosch.nl/live**

Jeroen Bosch Ziekenhuis

zondag 12 november

Pastor Ivo Krewinkel
Eucharistieviering
m.m.v. Walter Brokelman

zondag 19 november

Pastor Hanneke Snelder
Woord en Communieviering
m.m.v. Aïs Muziekatelier

zondag 26 november

Pastor Ivo Krewinkel
Eucharistieviering
m.m.v. JBZ-koor

zondag 3 december

Ds. Harry Tacken
Dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. Aïs Muziekatelier

zondag 10 december

Pastor Marlies van der Zande
Woord en Communieviering
m.m.v. Voyelles

zondag 17 december

Pastor Ivo Krewinkel
Eucharistieviering
m.m.v. JBZ-koor

**De diensten in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis vangen aan om 10.15 uur
en zijn altijd diensten van Schrift en
Tafel.**

Bethel

zondag 12 november

10.00 uur Heilig Avondmaal
Ds. W. Stijf
18.30 uur Nabetrachting Heilig
Avondmaal
Ds. B.F. Bakelaar

zondag 19 november

10.00 uur Ds. M.A. Kuijt
18.30 uur Ds. T.C. de Leeuw

zondag 26 november

10.00 uur Ds. W. Stijf
18.30 uur Ds. L. Plug

zondag 3 december

10.00 uur Ds. A.B. Broekman
18.30 uur Ds. B.A. Belder

zondag 10 december

10.00 uur Ds. J. van Dijk
18.30 uur Ds. C. Bos

zondag 17 december

10.00 uur Ds. J. de Wit
18.30 uur Ds. L.M. Aangeenbrug

Nieuwehagen

vrijdag 10 november

pastor Ad van Wezel
Eucharistieviering

vrijdag 24 november

pastor Geertje Vogel
Woord en Tafel

vrijdag 1 december

ds. Alice Bremmer
1^e Advent – Woord en Tafel

vrijdag 8 december

ds. Erica Scheenstra
2^e Advent – Woord en Tafel

vrijdag 15 december

ds. Alice Bremmer
3^e Advent – Woord en Tafel

**Tenzij anders vermeld, beginnen
de vieringen in Nieuwehagen om
10.45 uur**

Noorderkroon

vrijdag 10 november

ds. Erica Scheenstra
Woord en Tafel

vrijdag 17 november

ds. Alice Bremmer
Woord en Tafel

vrijdag 1 december

pastor Martien v. Stiphout
1^e Advent – Eucharistieviering

vrijdag 8 december

ds. Alice Bremmer
2^e Advent – Woord en Tafel

vrijdag 15 december

pastor Ad van Wezel
3^e Advent – Eucharistieviering

**Tenzij anders vermeld, beginnen
de vieringen in Noorderkroon om
10.15 uur**

BIJ DE EREDIENSTEN

Zondag 12 november 2017

8^e zondag van de herfst

Kleur: groen

Lezingen: Jesaja 48: 17-21 en Mattheüs 25: 14-30
Thema kinderdienst: 1 Thessalonicenzen 4:13-18 –
'Een brief die hoop geeft'

Toelichting: In het gedeelte uit het Evangelie volgens Mattheüs vertelt Jezus de gelijkenis van de talenten. Hij vertelt het verhaal tegen de achtergrond van de naderende komst van Gods Koninkrijk. Wat doe jij met de talenten die je gekregen hebt? Zet je ze in voor Gods Rijk of laat je ze onbenut?

Zondag 19 november 2017

9^e zondag van de herfst

Kleur: groen

Lezingen: Ezechiël 34: 11-17 en Mattheüs 25: 31-46
Thema kinderdienst: 'God ziet het verschil'

Toelichting: De wereld gaat altijd maar door en daar kun jij niets aan veranderen. Armoede, honger, verdriet; je doet er niets aan, toch? In de lezing van vandaag vertelt Jezus dat God het verschil ziet. Hij ziet het verschil tussen mensen die voor een ander zorgen en mensen die dat niet doen. 'Ik was het', zegt Jezus. 'Ik was degene die jij wel of juist niet geholpen hebt.'

Zondag 26 november 2017

10^e zondag van de herfst

Kleur: groen

Lezingen: Jesaja 65: 17-23 en Mattheüs 25: 1-13
Thema kinderdienst: 'Vol verwachting'

Toelichting: Vandaag gedenken we in de gemeente de mensen die ons aan de dood ontvallen zijn. We noemen hun namen en de jongeren ontsteken een kaars. Er klinkt rustige muziek: Wendy Wouters speelt op haar blokfluit en Jamie de Goei begeleidt haar. Die kaarsen doen je denken aan de olielampen uit het evangelieverhaal: de meisjes zijn in verwachting van de komst van de bruidegom, van het feest dat zal komen – beeldverhaal van het Koninkrijk van God en de wereld als nieuw. In alle verdriet dat we met ons dragen wordt steeds opnieuw een licht vol verwachting ontstoken en worden we opgeroepen waakzaam te zijn – alert op voorafschaduwingen van dat wat komen gaat.

Zondag 3 december 2017

1^e Advent

Kleur: paars

Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en Lucas 3: 1-18
Thema kindernevendienst: 'Ik zorg voor jou'

Toelichting: Johannes de Doper is de wegbereider, de kwartiermaker van de Messias, die in aantocht is. Hij roept de mensen op om zich voor te bereiden op zijn komst. Oude beelden uit de profetie van Jesaja klinken opnieuw: veeg je pad schoon, haal de obstakels weg, maak ruimte in je hart voor de Heer. Hoe bereiden wij ons voor op de komst van de Heer?

Zondag 10 december 2017

2^e Advent

Kleur: paars

Lezingen: Jesaja 2: 2-5 en Johannes 1: 19-28
Thema kinderdienst: 'Stel je voor'

Toelichting: We luisteren in de adventstijd naar de profeten, die ons vertellen wat zij hebben gehoord en gezien. Vandaag een visioen over de verenigde naties die gezamenlijk naar Jeruzalem komen, naar het huis van de Heer. Ze zullen daar onderricht krijgen, zodat ze nieuwe wegen kunnen inslaan. Thora-onderricht betekent ook dat je gewezen wordt op welke wegen onbegaanbaar zijn. Dat alles heeft grote gevolgen: ga je zwaarden smeden of een ploeg? De aloude vraag: waartoe zijn wij op aarde? komt daarmee aan de orde – en dus ook de vraag wat wij doen met onze roeping.

Zondag 17 december 2017

3^e Advent

Kleur: paars

Lezingen: Jesaja 35: 1-10 en Johannes 3: 22-30
Thema kinderdienst: 'Bloemen in de woestijn'

Toelichting: Als het in de bijbel over de woestijn gaat dan gaat het over leven waar bijna geen doorkomen aan is. Als de profeet dan voorziet dat de woestijn zal bloeien betekent dat, dat er een weg doorheen is, een weg uit de vervreemding. God zal te hulp schieten, en hij zal het geweld overweldigen. Want wie leeft van de leedvermaak heeft geen toekomst...

Allerzielen in het Inloopschip

Op donderdag 2 november, Allerzielen, zal er in het Inloopschip om 14.00 uur een viering worden gehouden waarin de bezoekers, bewoners, begeleiders en vrijwilligers de mensen zullen gedenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Daarnaast zullen ook kaarsjes worden aangestoken voor de dierbaren die hen al eerder ontvallen zijn. Naast het noemen van de namen, zal er muziek te beluisteren zijn en gedichten worden voorgelezen. Het geheel wordt afgesloten met gebed en zegen. We wensen alle deelnemers een mooie, troostrijke viering toe!

Activiteiten Grote Kerk

Zaterdag avond 28 oktober 2017 aanvang 20:00 uur
Gregoriaans concert ensemble Wishful Singing
<https://www.wishfulsinging.nl/concertagenda/concert/mysterium-gregoriaans-concert/>

Zaterdag 4 november 2017
November music
John Zorn, aanvang concert 17.00-18.00 uur
novembermusic.net/programma

Zaterdag 11 november 2017
November music
Dick van der Harst Gamalan met blazers en zang
Aanvang concert 18:00 uur
novembermusic.net/programma

Zondag 12 november 2017
November music
Aart Strootman akoestisch concert Aanvang 13:30 uur

Aart Bergwerf met Paul van Kemenade 3 korte concerten
15.00, 16.00 en om 17.00 uur
novembermusic.net/programma

Kring 'Met de Bijbel in gesprek'

Wat 'doet' een Bijbeltekst met je? Wat raakt je erin? Welke woorden roepen vragen bij je op? Of, wat stuit je tegen de borst? In deze kring lezen we met elkaar de tekst of teksten die in de eerstvolgende kerkdienst centraal staan. Vervolgens gaan er over in gesprek. De vragen en opmerkingen die tijdens de gesprekken naar voren komen, worden betrokken in de voorbereiding van de preek. Door de tekst(en) zo met elkaar te bespreken, luister je vervolgens met andere oren naar de preek. De volgende bijeenkomst is op donderdag 30 november van 10.30-12.00 uur in de Grote Kerk. Gespreksleider is ds. Ruud Stiemer. U bent van harte welkom!

Peuterviering zondag 19 november: 9.15-9.45 uur

Spelenderwijs vertrouwd raken met de Bijbelverhalen in de kerkruimte, spelenderwijs vriendjes en vriendinnetjes maken in de kerk. Dat is de opzet van 'Kerk op school'. Op zondag 19 november wordt de eerste viering gehouden van 9.15 tot 9.45 uur. In dat halfuurtje komen vaste onderdelen voorbij: er is een verhaal dat beeldend wordt verteld en uitgespeeld. We zingen een eenvoudig liedje. We bidden samen. Na afloop van de viering kunnen de kinderen naar de oppas, waar ze een eenvoudige verwerking bij het thema kunnen knutselen. Ouders en grootouders zijn uitgenodigd de 'gewone' kerkdienst te volgen. Heb je zin om de eerste peuterviering mee voor te bereiden? Neem dan contact op met Ruud Stiemer, ruud@pgdenbosch.nl of 073-2110330.

Samen eten in 't Pumpke

Ben je tussen de 18 en 25 jaar? En vind je het leuk om leeftijdsnoten te ontmoeten die ook bij de kerk ingeschreven staan? Dan is hier je kans! We organiseren een maaltijd in Stadsherberg 't Pumpke, Parade 3, 's-Hertogenbosch, op dinsdagavond 14 november 2017 van 18.00 – 20.00 uur. Wij ontvangen je met een drankje. De kok van het Pumpke zorgt voor een maaltijd, en onder het eten zijn er gesprekskaartjes om op een grappige of serieuze manier 'moeilijke' onderwerpen als zingeving, geloof en spiritualiteit aan bod te laten komen. Maar de ontmoeting staat voorop! Wat de kosten betreft: wij betalen je eerste drankje en de koffie na de maaltijd. De kosten voor de maaltijd en wat je wilt drinken zijn voor jou. Je kunt je aanmelden bij Corinne Kurpershoek, c.kurpershoek01@gmail.com of bij ds Erica Scheenstra, ericascheenstra@gmail.com

Geestkracht, gesprekskring over thema's die je raken

Ouderen uit de Hooghe Clock of uit de omgeving van dit woon/zorgcentrum gaan maandelijks in gesprek aan de hand van een Bijbeltekst of een bericht uit het nieuws over thema's die raken aan hun eigen geloofs- en levensvragen. De volgende bijeenkomst van deze gesprekskring is op woensdag 13 december a.s. van 10.00 – 11.00 uur in de Suite van de Hooghe Clock (op de begane grond). Nieuwe deelnemers aan deze kring zijn van harte welkom! Voor meer informatie: ds Erica Scheenstra, ericascheenstra@gmail.com, 073 6446090

Bachcantate

Op zaterdagmiddag 16 december om 17.00 uur is er weer een uitvoering van een Bachcantate in onze kerk. Ditmaal wordt uitgevoerd cantate 'Swingt freudig euch empor' (BWV 36) van Johann Sebastian Bach. Het koor en orkest staan onder leiding van Jeroen Felix. Weet u welkom!

Taizéviering

De eerstvolgende Taizéviering is op vrijdag 24 november, van 19.00 – 20.00 uur in de Grote Kerk. In deze viering speelt muziek een grote rol. De eenvoudige liederen worden steeds een aantal keer herhaald, zodat er een meditatieve sfeer ontstaat. In die sfeer is er ook 10 minuten stilte om tot inkeer en gebed te komen. De mensen die we noemen in onze voorbeden worden door het aansteken van kaarsjes in het licht gezet. Weet u welkom!

Uitvoering "Festival of Lessons and Carols" volgens Engelse traditie in 's-Hertogenbosch & Rosmalen!

Het - Festival of nine Lessons and Carols- zal op zaterdag 23 december in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch klinken en op zondag 24 december in de Sint-Lambertuskerk in Rosmalen.

Het wordt uitgevoerd door het Oecumenisch Projectkoor vanuit de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch o.l.v. Rob van den Eijkhof.

De Carols worden in het Engels gezongen. De toehoorders krijgen de gelegenheid mee te zingen tijdens de samenzang van de verschillende hymnes. Wordt met dit festival een nieuwe traditie geboren?

Het festival van negen lezingen (Lessons) en kerstliederen (Carols) is misschien wel de meest populaire kerstviering aan het worden in de Nederlandse kerken. Het volgt het scheppingsverhaal tot de geboorte van Jezus. Het wordt gebracht in negen korte Bijbellezingen, afgewisseld met Christmas Carols en koorzang.



Deze vorm van viering gaat deels terug naar Kerstavond 1880 in Cornwall, Engeland. Toen organiseerde de bisschop van Truro daar een dienst in een houten schuur, die vooral bedoeld was om de mannen uit de cafés te houden. De populariteit was zo groot dat al snel andere kerken dit voorbeeld volgden. De psalmen en responsories (antwoorden) uit de liturgie verving men door gemakkelijke liederen uit met name de volkstraditie (carols), zodat die door iedereen meegezongen konden worden. Later, in de 20^{ste} eeuw, werden vooral de uitvoeringen in de kapel van King's College in Cambridge wereldberoemd. Ook buiten Engeland zijn de laatste decennia de "Lessons and Carols" een geliefde vorm geworden om oecumenisch-breed het kerstfeest voor te bereiden.

Het oecumenisch projectkoor nodigt u/jullie van harte uit te komen luisteren en meezingen!

Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Kerkstraat 20
23 december om 17.00 uur

Sint-Lambertuskerk in Rosmalen
Torenstraat 1
24 december om 14.00 uur

Organist Gert-Jan Smit

Solisten: Annette Boland (sopraan), Mariet de Haas (sopraan) en Nico la Rivière (tenor)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Goosen via lessonsCarolSdenbosch@gmail.com of de website bezoeken van de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch, www.pgdenbosch.nl

Kom naar het Top 2000 Kerkcafé – live met band Donderdagavond 28 december 19-21 uur

We gaan dit festijn weer organiseren! Vanwege het grote succes van vorig jaar opnieuw een kerkcafé rond de top 2000. Iedereen kent wel een nummer uit de Top2000 en heeft hier een bepaalde herinnering aan. De Top 2000 staat immers boordevol mooie nummers over liefde, hoop en verdriet. De eerste kus? De openingsdans tijdens je bruiloft? Een begrafenis? Elke keer als je dat lied hoort, denk je weer even terug aan dat moment. Het raakt je of je krijgt kippenvel. Donderdagavond 28 december tussen 19 en 21 uur zijn vele favoriete liederen uit de Top 2000 live te beluisteren in de Grote Kerk tijdens het Top 2000 Kerkcafé.

Top 10 live met Close Harmony Groep "Just 4 You" en het popkoor "Just Between" uit Nuland

In oktober en november gaan we als gemeenteleden en Bosschenaren stemmen op jouw favoriete lied. Deze stemmen vormen samen een lokale top 10 en zijn de basis voor het Top 2000 Kerkcafé: een muzikale bijeenkomst met live muziek

Kom naar het Top 2000 Kerkcafé live met band: donderdag 28 december 19-21 uur

Grote Kerk, Kerkstraat 20, 's-Hertogenbosch
Ook belangstellenden en bezoekers van de binnenstad kunnen binnenlopen om naar de live muziek te luisteren, een drankje te drinken en even stil te staan. Iedereen is welkom. Loop gerust even binnen.

Meer informatie: www.pgdenbosch.nl

Het Top 2000 Kerkcafé is een initiatief van de Protestantse Kerk 's-Hertogenbosch. Heb je vragen of wil je meewerken, neem dan contact op met Jacqueline Goossen, Greetje Poelstra of Cisca de Jong via h.j.goossen@hotmail.com. tel. 073-6448643; cisca.dejong@gmail.com tel. 073-6568605 en/of janpoelstra@versatel.nl tel. 073-6420272

LEREN EN VIERNEN / PASTORAAT

We zijn op zoek naar jouw favoriete nummer uit de top 2000!

Van 1 oktober t/m 26 december 2017 verzamelen we verhalen achter de muziek van de top 2000.

Deel welk nummer je raakt en waarom. Wie weet wordt jouw nummer gespeeld door de live band in de Grote Kerk op donderdagavond 28 december 2017.

Jouw persoonlijke verhaal van maximaal 3 regels laten we graag lezen aan het publiek van het café. Het delen van jouw verhaal geeft het kerkcafé meer verdieping dan alleen de muziek!

Wat moet je doen?

- 1) Ga naar deze link: <http://www.nporadio2.nl/playlist> of de bijlage
- 2) Zoek jouw bijzondere nummer op en kijk op welke plaats het staat.
- 3) Zend een mail naar top2000kerkcafé@pgdenbosch.nl met het verhaal achter jouw lied! Met vermelding van je naam (of synoniem), de titel, van welke band of artiest het is en op welke plaats dit nummer staat.
- 4) Of vul de voorkeur-kaart in en doe het in de speciale box van het top2000kerkcafé

Kom naar het top2000 Kerk café en hoor ook verhalen bij andere nummers uit de Top 2000!

Het team van -Top2000kerkcafé 2017-

Contactpersonen Greetje Poelstra 073 6420272 & Jacoline Goossen 06 43943160/ 073 6448643

Meer op www.pgdenbosch.nl & in Kruispunt, het infoblad voor kerk en samenleving.

Vanuit het College van het Pastoraat

Dit college bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende wijkteams en de taakgroepen Vieren, Leren en Jeugd & Gezin. Ook de wijkouderlingen en liturgisch ouderlingen nemen deel aan college vergaderingen.

Natuurlijk vinden er nog veel meer activiteiten plaats binnen pastoraat zoals zorg voor bloemen voor jarige gemeenteleden en jubilea, stickers voor kaarten op zondagmorgen en Op de Koffie. Open Kerk is voor velen bekend en ook deze werkgroep is gekoppeld aan pastoraat. Nu is het best voor te stellen dat het niet duidelijk is wat iedereen nu eigenlijk doet en daarom hebben wij het idee geopperd om dit seizoen in ieder Kruispunt een wijkteam voorstellen. Iedere wijk heeft tegenwoordig weer een eigen wijkteam en daar mogen we samen ontzettend blij mij zijn, want op die manier kan op zoveel mogelijk plekken in onze gemeente naar elkaar worden omgezien.

In dit Kruispunt is het de beurt aan wijkteam Maaspoort / Empel om zich voor te stellen.

Wijkteam Maaspoort/Empel

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn het Wijkteam Maaspoort/Empel. Wij verzorgen oa huisbezoeken in de wijk. Mocht u iets willen weten over de kerk, het wijkteam of andere zaken, kunt u contact met ons opnemen, of ons 'aanschieten' in de kerk. U kunt ook een mailtje sturen naar: ccvedder@hotmail.com

Op de foto ziet u links van de tafel: Erica Scheenstra, Joke Blom, Anouschka Jacobse en Joke van Strien.

Rechts van de tafel ziet u: Annelies Polderman, Fea Moll en Coby van Dijk.

Claudia Vedder (zij is de coördinator) en Nico la Riviere staan niet op de foto.



Impressie van de Kerkenraadsvergadering van 11 oktober 2017

Een bijzondere kerkenraadsvergadering, waar twee belangrijke onderwerpen uitgebreid werden besproken, in plaats van de volle agenda die er gewoonlijk is.

1. "Hulp bij levensvragen"

Vanuit onze gemeente, waaronder het College van Diakenen (CvD) het College van Pastoraat(CvP) en de Werkgroep Missionaire Gemeente (WMG), wordt momenteel in samenwerking met het Beraad van Kerken nagedacht over het opzetten van "Hulp bij levensvragen". Het gaat hierbij om existentiële levensvragen van een brede groep mensen, ook voor mensen die zich niet tot de kerk rekenen. Doel is om de mensen liefdevol nabij te zijn en een stukje mee te lopen op de weg in de zoektocht naar het leven en een zinvol bestaan. Een afvaardiging van de werkgroep licht de conceptnotitie toe, waarna er tijd is voor discussie en vragen. In de notitie staat onder andere de samenstelling van de werkgroep, wat levensvragen zijn, op welke levensvragen gericht wordt en waarom, voor wie er klaar wordt gestaan, wie er mee doen, het plan van aanpak en een stappenplan. De kerkenraad stemt in met de gekozen opzet. De werkgroep neemt de conceptnotitie en de opmerkingen van de kerkenraad mee naar het Beraad van Kerken voor verdere uitwerking en zal in een later stadium het project en de voortgang opnieuw toelichten in het moderamen.

2. De jaarverslagen 2016/2017 en jaarplannen 2017/2018 van de drie colleges en de pastores.

In het huidige format volgen de jaarverslagen en jaarplannen de rode lijnen uit het beleidsplan 2016-2020: 1.

Herkenbaarheid en zichtbaarheid in de stad, 2. Mensen binden en boeien, en 3. Present in stad en wereld. De jaarverslagen laten zien waar we staan, de jaarplannen waar we mee verder gaan.

Henk Goossen (College van Pastoraat), Arla Heins (College van Diaconie), Jan Poelstra (College van Kerkrentmeesters) en ds. Erica Scheenstra (pastores) gaven ieder een korte pitch van 5 minuten met de belangrijkste punten uit hun jaarverslagen en jaarplannen. Daarna splitsten we in twee groepen op en werden de verslagen en plannen verder besproken, met als belangrijkste vragen: 1. Welke tips geef je het 'college' mee?, 2. Sluiten de plannen aan bij het beleidsplan?, 3. Wordt aandacht besteed aan duurzaamheid? De verdere uitwerking van de tips/vragen/suggesties gebeurt in de colleges, waarna de definitieve jaarverslagen en jaarplannen per college kunnen worden opgesteld.

De verwerking van het geheel gaat naar het moderamen om, aangevuld met een aantal punten, te komen tot een totaalbeeld: een kerkenraads-breed jaarverslag en jaarplan, dat zal worden besproken en vastgesteld in de volgende kerkenraadsvergadering (november), waarna het op de website zal worden gepubliceerd.

Liesbeth Verhoeff

Scriba Protestantse Gemeente te 's-Hertogenbosch

Gemeentegroet

Collecten uit de Erediensten

September - Oktober 2017

ZWO	€	158,62
Diaconie	€	392,29
Kerk	€	788,01
Kerk & Israël (landelijk)	€	172,72
Slachtoffers Sint-Maarten	€	640,80
Bethel september 2017	€	58,70

Kerstdag voor Ouderen met als thema: Licht.

Namens het College van Diakenen bent U weer van harte welkom op zaterdag 9 december a.s. vanaf 10.00 uur in de Grote Kerk aan de Kerkstraat 20.

Na het kopje koffie en het welkom gaat Ds. Ruud Stiemer voor in de viering. Het Kwartet Luister verleent weer haar muzikale medewerking.

Na het hapje, drankje en de warme maaltijd mag u gaan luisteren en kijken naar het kinderkoor Abracadabra o.l.v. Bart van der Zanden. Zij spelen, zingen vertellen de Vertelvoorstelling: De Tuin van Als. De eens zo kleurrijke tuin van Als is door gebrek aan water een woestijn geworden. De tuinman en de vogelverschrikker gaan samen op zoek naar een manier om hem weer tot bloei te krijgen. In het prachtige sterrenrijk ontmoeten zij Licht die hun iets belangrijks leert. Als ze na de reis terugkomen in de tuin blijkt er een vreemde vogel en nog meer bezoekers op hen te wachten. Hoe dit afloopt?

Als u komt kunt u dit te weten komen

Na de theepauze mag u genieten van de voorstelling van beeld, geluid en muziek getiteld :

Licht een vertelling. Luister naar het verhaal van Licht en naar de muziek. Kijk in de ogen van mensen uit de hele wereld, in de ogen van kinderen en dieren. Luister en kijk en wordt ademloos diep geraakt door het besef: ik ben deel van dit allemaal, voor altijd. Dit wordt gedaan door Monique en Bart van der Zanden.

Een hele bijzondere voorstelling die we van harte bij u aanbevelen.

Van deze voorstelling is ook een boekje te koop deze middag voor € 12,50 euro. U kunt helaas niet pinnen mocht u dit willen kopen..

Om 15,30 uur hopen we deze dag weer af te sluiten.

Wilt u deze dag graag meemaken, heeft u geen vervoer of wilt u graag komen helpen?

Laat het weten voor 2 december aan het Kerkelijk Bureau tel. 073-6139740 of bij Jelske Faber tel. 06 -49994865 of 073- 6421986.

Namens Henk, Cootje, Jacqueline , Jelske en het College van Diakenen van harte welkom!

Bezoek Voedselbank Den Bosch

Op maandag 2 oktober heeft een aantal leden van het College van Diakenen en de Werkgroep Missionaire Gemeente, sommigen met partner, op uitnodiging van het bestuur een bezoek gebracht aan de hoofdvestiging van de Voedselbank aan de Jagersheuvelstraat.

De voorzitter, dhr. Frans Koeman, heette de aanwezigen welkom en dankte hartelijk voor de steun van de Protestantse Gemeente. Vervolgens gaf hij een interessante uiteenzetting over de organisatie en werkwijze van de Voedselbank.

De Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken heeft naast het distributiecentrum in Den Bosch ook uitgiftepunten in Hintham, Drunen, Vlijmen en Vught.

Een aantal jaren geleden, op het hoogtepunt van de crisis, verleende de Voedselbank wekelijks noodhulp met voedselpakketten aan ongeveer 1200 cliënten (mensen die bij elkaar wonen op hetzelfde adres telt als 1 cliënt). Momenteel is dat aantal teruggelopen naar ongeveer 400 dankzij de weer groeiende economie. Om al die mensen wekelijks van een voedselpakket te kunnen voorzien zijn er 190 vrijwilligers werkzaam. Voor het inzamelen van voedsel en het bezorgen van de pakketten bij de uitgiftepunten zijn drie vrachtwagens met gekoelde laadruimte aanwezig. In het pand aan de Jagersheuvelstraat zitten een grote vriescel en een nog grotere koelcel voor het op correcte wijze bewaren van de op voorraad zijnde voedingsmiddelen. Op dit moment wordt er per week 10 a 15 ton voedsel ingezameld en weer uitgegeven.

Een aantal vrijwilligers houdt zich uitsluitend bezig met het registreren van de inkomende en uitgaande kort houdbare levensmiddelen. De voedsel en warenautoriteit komt zeer regelmatig die administratie en de aanwezige goederen controleren.

De Voedselbank Den Bosch heeft zeer goede contacten met de veiling in Zaltbommel en een paar grote kwekers in de Bommelerwaard, dus er zijn doorgaans voldoende aardappelen en verse groenten. Het verkrijgen van de zogenaamde droge kruidenierswaren en persoonlijke verzorgingsartikelen gaat moeilijker, omdat die zaken langer houdbaar zijn. De Voedselbank is dan ook blij wanneer er in de buurt een supermarkt gaat verbouwen. Dankzij de goede contacten mag dan vaak de overgebleven voorraad vlak voor de verbouwing begint uit het pand gehaald worden. Ook worden er wel eens aardappelen en verse groenten tegen droge kruidenierswaren geruild met voedselbanken elders in de lande.

Cliënten moeten aan behoorlijk strenge voorwaarden betreffende besteedbaar inkomen voldoen om voor een maximumperiode van 3 jaar voor een voedselpakket in aanmerking te komen. Ze moeten door een erkende instantie zoals bijvoorbeeld Juvans of een diaconie worden aangemeld.

Als er ook kinderen van het voedselpakket gebruik moeten maken, wordt er iets speciaals gedaan rond hun verjaardag en met Sinterklaas (een cadeautje en iets om van te trakteren op school).

Een van de vrijwilligers, dhr. De Bruin, had een mapje gemaakt met activiteiten die bij voorbeeld kerken kunnen organiseren om spullen waaraan de grootste behoefte bestaat voor de Voedselbank in te zamelen.

Na de interessante rondleiding door het pand en woorden van dank van beide kanten, werd het mapje aan de voorzitter van het College van Diakenen overhandigd. We zijn er op aan het studeren en binnenkort hopen we een nieuwe inzamelingsactiviteit op te starten.

Klaas Faber.

Uitstapje bezoekers Inloopschip

Donderdag 26 oktober was het een mooie dag. Hoewel bewolkt, was het droog. Een uitstekende dag om een uitstapje te maken. Het is inmiddels een traditie geworden om jaarlijks een of twee activiteiten met de bezoekers en bewoners van het Inloopschip te organiseren. Deze keer hadden zich twaalf mensen opgegeven. Samen de leden van commissie Zin/Spirit vormden we een groep van twintig personen.

Om 14.45 uur wandelden we van het Inloopschip naar restaurant Carras in de Karrenstraat waar koffie, thee en Bossche Bollen voor ons klaar stonden.



Tijdens de koffie was er voldoende gelegenheid om bij te praten en om nader kennis te maken. Aansluitend vertrokken we naar de Molenstraat waar we aan boord stapten van twee boten van Stichting Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.



De vaartocht over de Binnendieze leidde ons door het historische centrum van onze stad. Mede door de herfstkleuren lag Den Bosch er prachtig bij. Rond vijf uur stonden we weer op de kade en vertrokken we naar de Wederkomstkerk, waar we aansloten bij het Maaltijdproject. Aan deze maaltijd, die elke laatste donderdag in de maand door de diaconie wordt georganiseerd, nemen verschillende gemeenteleden deel. Ieder bereidt thuis een gerecht en neemt het mee naar de kerk. Voor deze gelegenheid hadden de vaste deelnemers extra gerechten klaargemaakt zodat er meer dan voldoende was om met elkaar te kunnen delen: lasagne, couscous-

salade, boerenkool met rookkaas, hutspot met rundworst en pannenkoeken met stroop. De maaltijd werd afgesloten met thee en koffie. Hierna werden de gasten van het Inloopschip weer teruggebracht naar de Hinthamerstraat. We kijken terug op een geslaagde middag en avond. We bedanken Koos Guis en de leden van Zin/Spirit voor de organisatie. Ook willen we de Stichting Vrienden van het Inloopschip bedanken, evenals de koks van het maaltijdproject, voor hun support. Mede door hun bijdragen, werd het een gezellige middag en avond!

ds. Ruud Stierner

God is een vluchteling

Enige tijd geleden las ik het boek 'God is een vluchteling'. De titel greep me meteen aan. Ik las het boek in één adem uit. Het boek van de Vlaamse filosoof David Dessin werd kennelijk niet voor niets als beste theologisch boek van 2017 gekozen. De auteur ontvouwt in dit boek een even interessante als verbazingwekkende visie op de toekomst van het christendom in Europa. Ik volg in vogelvlucht en onvolledig zijn gedachtegang.

Europa onderging de laatste halve eeuw een ongeziene instroom van christelijke nieuwkomers. Aanvankelijk waren dat de arbeidsmigranten in de vorige eeuw. In de laatste decennia zag Europa talloze vluchtelingen uit totalitaire dictaturen in de derde wereld, uit Noord-Afrika (vanwege de verwoestijning daar), alsook uit oorlogsgebieden en gebieden met religieuze conflicten uit o.a. het Midden Oosten binnenkomen. Deze migranten brengen een vaak voor Europa onbekende mentale wereld met zich mee. Bovendien gaat het om een bevolking die een stuk jonger en vruchtbaarder is dan de Europese. Hun aantal groeit daarnaast sneller dan de lokale bevolking vanwege de hoge geboortecijfers.

De discussie hierover wordt- zeker de laatste jaren- steevast in termen van de islam gevoerd, terwijl de christelijke immigranten kennelijk onopgemerkt blijven. En het zijn er volgens Amerikaans onderzoek toch ruim 23 miljoen in Europa tegen 12 miljoen moslims. In Nederland kwamen er ruim 1,2 miljoen christelijke migranten binnen.

De meeste van deze immigranten komen uit landen waar het christendom zich ontwikkelde en explosief groeide op een wijze die niet Europees is. Van de ongeveer 2.5 miljard christenen wereldwijd leeft drie vierde nu namelijk buiten Europa in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Wat het christendom in Europa de laatste eeuw verloren heeft het meer dan goedgemaakt in het Zuiden en het Oosten.

Nu die twee werelden elkaar opnieuw ontmoeten in Europa door de migratiegolven van de laatste halve eeuw, wordt pas duidelijk hoe erg ze uit elkaar gegroeid zijn. Er ontwikkelt zich snel en omvangrijk een heel ander christendom in heel Europa dat een andere mentale en spirituele wereld meebracht. De ontmoeting van deze twee werelden zal, volgens David Dessin, leiden tot een zeer omvangrijk nieuw christendom dat het geseculariseerde Europa weer zal kerstenen en tot nieuw leven brengen. (z.o.z.)

MISSIONAIR / BLOEMENGROET

Over missionair gesproken...Hoe je hier ook over mag denken, in elk geval is dit een boek dat zeer de moeite waard is om te bespreken in leerhuizen en gespreksgroepen. Laat je uitdagen mee te denken over de kerk van de toekomst! Over geloof en geloven in de toekomst! Jan van Opbergen maakte er een lied bij:
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht in ons op, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
Niek van Exel, lid van de werkgroep missionaire gemeente

Van 29 september t/m 27 oktober hebben 5 gemeenteleden samen € 80,- aan ons Bloemenfonds geschonken. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank!

Uw gift is altijd welkom op:

NL 47 INGB 0003 250711

t.n.v. Bloemenfonds
Protestantse gemeente 's-Hertogenbosch
op adres van:
L. Peters –Rietkerk
Admiraliteitslaan 32
5224 EH 's-Hertogenbosch



Op bladzijde 1343 van het liedboek "Zingen en bidden in huis en kerk" staat een prachtig gebed van dichter en dominee Geert Boogaard (1908-1990).

Woorden die raken aan wie wij zijn:
mens in wiens bestaan de naam van God geschreven staat.

*Schrijf Uw Naam uit, God,
over de ganse breedte van mijn bestaan
van voordat ik het licht zag
tot ver voorbij het grote donker
met de vaste hand van Uw erbarmen
onuitwisbaar.*

Met hartelijke groet,
ds. Erica Scheenstra en ds. Ruud Stiemer



BIJBELLEESROOSTER

BIJBELLEESROOSTER volgens het Nederlands Bijbelgenootschap

08 november	Matteüs 22: 34-46	Kernvragen
09 november	Matteüs 23: 1-12	Het gaat niet om uiterlijke vormen
10 november	Matteüs 23: 13-26	Waarschuwendende woorden
11 november	Matteüs 23: 27-39	Lokroep in harde woorden
12 november	Jesaja 48: 1-11	Nieuws
13 november	Jesaja 48: 12-22	Vluchtweg
14 november	Jesaja 49: 1-13	Uitgekozen
15 november	Jesaja 49: 14-26	Gods Moederliefde
16 november	Psalm 88	Absolute duisternis
17 november	Matteüs 24: 1-14	Wachten op goed nieuws
18 november	Matteüs 24: 15-28	Wees klaar
19 november	2 Tessalonicenzen 1: 1-12	Volhouden
20 november	2 Tessalonicenzen 2: 1-17	Herken de vijand
21 november	2 Tessalonicenzen 3: 1-18	Werkhouding
22 november	Psalm 128	Genieten
23 november	Matteüs 24: 29-44	Les van de vijgenboom
24 november	Matteüs 24: 45-51	Verwachting
25 november	Psalm 85	God is rechtvaardig
26 november	Matteüs 25: 1-13	Oliecrisis
27 november	Matteüs 25: 14-30	Talentenjacht
28 november	Matteüs 25: 31-46	Scheiding
29 november	Jeremia 24: 1-10	Rijp en rot
30 november	Jeremia 25: 1-14	Nog niets geleerd
01 december	Jeremia 25: 15-26	Straflijs
02 december	Psalm 19	Duidelijke taal
03 december	Jesaja 5: 1-7	Zorgzame vriend
04 december	Jesaja 5: 8-17	Afloop
05 december	Jesaja 5: 18-24	Brand
06 december	Jesaja 5: 25-30	Angstbeeld
07 december	Jeremia 25: 27-38	Geen ontkomen aan
08 december	Jeremia 26: 1-9	Slecht nieuws
09 december	Jeremia 26: 10-24	Wat doe je met de boodschapper
10 december	Jeremia 27: 1-11	Tuig
11 december	Jeremia 27: 12-22	Profeten gezocht
12 december	Jeremia 28: 1-17	Onbreekbaar ijzer
13 december	Jeremia 29: 1-9	Bid voor de stad
14 december	Jeremia 29: 10-23	Briefwisseling
15 december	Jeremia 29: 24-32	Dreigbrief
16 december	Jesaja 34: 1-17	Een zwaard aan de hemel
17 december	Jesaja 35: 1-10	Bloei



PROFIEL VAN DÉ PROTESTANT

Dé Protestant

Afgelopen seizoen zijn er in alle wijken wijkavonden gehouden rond het thema 'Protestants-zijn'. De 30/40-ers groep sprak erover, maar ook de jongeren tijdens hun zondagochtendbrunch. De ouderen uit onze gemeenten bespraken dit thema



tijdens de bijbelkringen en bij 'Op de koffie in de kerk'. Luther en Calvijn kwamen ter sprake, maar ook de invloed van de contacten met Rooms-Katholieken hier in de stad. Ook veranderingen werden genoemd – van toen, in onze jeugd en nu. Dogmatisch geloven lijkt minder aan de orde. Gevoelde afstand werd openheid. Omzien naar elkaar, in de vorm van aandacht of praktische hulp, staat hoog in het vaandel, zowel bij jong als bij oud. En natuurlijk eigen verantwoordelijkheid. Op grond van alles wat ik afgelopen seizoen gehoord heb, stel ik u hierbij de protestant van de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch aan u voor: Het is iemand die stáát voor wat hij gelooft. Hij voelt zich niet meer dan de

anderen, maar in doen en laten is hij – u kunt ook zij invullen, want gelijkwaardigheid is voor de protestant een groot goed – niet hoger of belangrijker dan anderen. Hij leest de bijbel, en baseert daarop wat hij doet.

De bijbel is voor hem een houvast en het biedt hem troost en hoop. En hij wordt geraakt door de prachtige taal van de bijbel. Dat maakt hem een mens van het woord.

Door dat lezen en die woorden is de protestant iemand die onderzoekt, die vraagt en twijfelt, die ook graag veel weet. Zelf nadenken is voor de protestant belangrijk. Hij wil niet graag dat anderen voor hem beslissen. De protestant heeft een eigen verantwoordelijkheid. Die komt voort uit een directe relatie met God.

De protestant is ook iemand die graag zingt, liefst in een volle kerk. En in die volle kerk voelt de protestant zich deel van een gemeenschap. Hij voelt zich er gekend. En dat maakt weer dat hij omziet naar de anderen van die gemeenschap. Iedereen is er gelijk. Hij houdt van die platte organisatie.

In die gemeenschap wordt ook bijbel gelezen. En gebeden. De protestant leert daaruit van barmhartigheid en hoop en bevrijding. En daarmee gaat hij aan de slag: de protestant is een doener, hij wil laten horen hoe het echt zit, en hij wil maatschappelijk betrokken zijn en initiatieven aanjagen.

Kortom: een mens die met hoofd, met hart en ziel en handen leeft en gelooft!

Erica Scheenstra



Vrijwilligers voor de 'Nacht van de Hoop'

In de Paasnacht van zaterdag 31 maart op zondag 1 april 2018, organiseert de Grote Kerk in samenwerking met de San Salvatorgemeenschap de 'Nacht van de Hoop'. Aansluitend aan de Paaswake-viering op de zaterdagavond zal de kerk open blijven tot zondagmorgen 7 uur. Gedurende deze nacht zullen er momenten zijn van meditatie, bezinning en samenzang. Melodiek, het koor van de San Salvatorgemeenschap verleent hieraan zijn medewerking.

Ieder uur zal er aandacht besteedt worden aan een project dat hoop biedt aan de mensen in onze stad: het vluchtelingenwerk, duurzaamheid, Inloopschip, kunst.



De nacht wordt afgesloten met een wandeling naar de Bossche Broek- waar we de zon zullen zien opgaan. Aansluitend zal er een Paasontbijt worden gehouden. Voor de organisatie van deze nacht zijn er vrijwilligers nodig.

Wilt u meedenken en meedoen? U en jij kunnen zich aanmelden bij ds. Ruud Stiemer. Tel. 073-2110330, ruud@pgdenbosch.nl

Actie EO Metterdaad voor oogzorg in Congo

De Hongaarse oogarts en broeder, Richard Hardi, trekt door de onmetelijke wouden van Congo om licht te brengen in het leven van vele Congolezen. "Hier voel je dat je het leven van de mensen echt kunt veranderen."

Verschillende keren per jaar trekt dokter Richard op missie naar het binnenland van DR Congo. "De allerarmste patiënten bereiken vanwege de transportkosten, de erbarmelijke staat van de wegen en de onveiligheid in de stad, nooit het oogziekenhuis in de stad Mbuji Mayi. Eigenlijk heb ik meer dan genoeg patiënten in de stad maar ik ben een missionaris. Ik kan de mensen in verlaten plaatsen zoals Pania Mutombo niet gewoon aan hun lot overlaten. De armoede is er zo schrijnend. Ik probeer hun lijden te verlichten door hen opnieuw zicht te schenken."

Papa Maurice

"Een ramp is het", roept zijn vrouw ons toe. We zijn thuis bij papa Maurice in een hutje diep in de binnenlanden van Congo. Hij schuifelt rond in een veel te grote broek en een T-shirt dat ooit wit moet zijn geweest. Hij is op zoek naar zijn stoel. Papa Maurice is namelijk al een paar jaar blind. Daardoor kan hij niet meer alleen naar het toilet en erger: naar het bos om eten te zoeken.

"We lijden honger", legt zijn vrouw uit, "want hij kan de hele dag alleen nog maar in die stoel zitten". Papa Maurice heeft al laten weten dat hij er wel een kip voor over heeft om weer te kunnen zien. Blind zijn is een ware ramp in de jungle van Congo waar alle padjes onverwacht diepe gaten hebben.

Het resultaat is verbluffend als het verband van zijn gezicht af gaat. Papa Maurice wijst de wereld om hem heen aan en roept: "Daar staat de dokter, daar staat een boom...". Hij raakt niet uitgepraat en klapt in zijn handen van geluk.

Help mee!

Steu dit project en maak uw gift over naar EO Metterdaad: NL88INGB0000300300, onder vermelding van 'Congo'.

Mede namens dokter Hardi, heel hartelijk dank!



Najaarsconcertarrangement Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg Zaterdag 11 november 2017



Op zaterdag 11 november a.s. kunt u weer deelnemen aan het najaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

Bezoek aan de Historisch kelders van Arnhem

Jarenlang hebben 30 eeuwenoude kelders in de Rijnstraat praktisch ongebruikt onder de grond gelegen. Maar daar is in 2001 verandering in gekomen. Deze kelders zijn in oude glorie gerestaureerd en middels door gangen onderling met elkaar verbonden. Zo vormen zij een bijna mysterieuze plek onder de grond van de Arnhemse binnenstad. Een stad onder de grond met een zichtbare herinnering aan een ver verleden.

De Historische Kelders dateren uit de 14e eeuw, toen Arnhem een bloeiperiode als handelsstad beleefde. In deze periode vormden de Rijnstraat en de Korenmarkt samen het handelsgebied (handelskwartier) van Arnhem. In dit handelskwartier werden grote stenen koopmanshuizen, herbergen en wijnhuizen gebouwd met ruime gewelfkelders. Terwijl de middeleeuwse huizen veelal zijn afgebroken, hebben de kelders het overleefd.

Op deze zaterdag is de ontvangst in het Koetshuis **vanaf 10.30 uur** met het traditionele kopje thee of koffie. Om 11.00 uur worden we welkom geheten, en voorzien van een lunchpakket vertrekken we naar Arnhem.

Concert

's Middags is het Koetshuis het decor waarin weer een bijzonder concert te beluisteren zal zijn. Ook ditmaal zal het najaarsconcert verzorgd worden door de musicus **André van Vliet**. En zoals altijd zal hij ook deze keer weer een verrassend programma verzorgen, samen met door hem uitgekozen solisten en/of instrumentalisten.

Kosten

Volledig arrangement: € 25,00

Alleen concert: € 15,00

Aanmelden

Aanmelding bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-3342225.

Opbrengsten

De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Plaats

Het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.



COLOFON

REDACTIE

Erica Scheenstra | Wilke Havinga | Hanneke Blom

EINDREDACTIE & VORMGEVING

Kerkelijk Bureau

KOPIJ VOLGEND NUMMER

Uiterlijk 1 december 2017

Inleveren bij: kopijkruispunt@pgdenbosch.nl
Of Kerkstraat 20, 5211 KG 's -Hertogenbosch

REDACTIE KRUISPUNT

redactiekruispunt@pgdenbosch.nl
De redactie behoudt zich het recht
voor om bijdragen te weigeren,
te redigeren of in te korten.

ABONNEMENTEN

€ 20,- per jaar
NL 47 FVLB 063 58 16 032
t.n.v. Protestantse Gemeente
's-Hertogenbosch, inzake Kruispunt

WEBSITE

www.pgdenbosch.nl
website@pgdenbosch.nl

BEZORGING & BEDANKJES BLOEMEN

Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 20
5211 KG 's -Hertogenbosch
tel. 073-6139740
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl

VERVOER OP ZONDAG

Kerkelijk Bureau
tel. 073-6139740
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl

BETALING VRIJWILLIGE BIJDRAGE

NL 69 FVLB 063 58 16 024
t.n.v. Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch,
inzake Kerkelijke bijdrage

College van Diakenen
NL 13 INGB 000 78 59 696

ZWO Commissie t.b.v. bijdragen Missionair Diaconaal Aandeel
NL 08 INGB 000 13 88 625

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via de website, het kerkelijk bureau of door
betaling op betaalrekening NL 04 FVLB 06 99 64 26 12
met vermelding 'collectebonnen'



Mijn Superkracht.nl
Online Remedial Teaching

Mijn Superkracht biedt
hulp bij leerproblemen

Mijn Superkracht helpt kinderen
hun zelfvertrouwen te vinden

Mijn Superkracht gelooft in
de kracht van ieder kind!

Mijn Superkracht.nl • Annemieke Augusteijn
annemieke@mijnsuperkracht.nl • www.mijnsuperkracht.nl

THE READSHOP
Makkelijk & leuk!

BOEKEN
KINDERBOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
WENSKAARTEN
CADEAUBONNEN
KANTOORARTIKELEN

voor een goed advies of een
mooi cadeau

THE READ SHOP HEDEL
Roadhuis 10 - 5321 HL - Hedel 073-599 3340
e-mail hedel@readshop.nl -  /readshophedel

**LOVELY LADY
BRUIDSBOETIEK ATELIER**

Stationsstraat 86
5141 GG Waalwijk
Tel: 0416-337388

info@lovelylady.nl
www.lovelylady.nl



Collectie Lovely Lady

La Sposa | White One | Villais
Cala | Cymbeline | Sweethearts
| Sincerity | Lilian West
Linea Raffaelli | Cosmobella
Oreo | Sposa | Rembo Styling
Marylise | Mark Lesley

Vraag naar onze speciale VIP avonden. Te boeken van elke dinsdag t/m vrijdagavond. Maandagmiddag is eventueel bespreekbaar. Ook voor de (schoon-)moeder van de bruid en de bruidsmisjes hebben wij een mooie collectie.

assurantiëkantoor

HARKEMA

pensioenen
hypotheken
verzekeringen

Maastrichtseweg 88
5215 AE 's-Hertogenbosch
tel. 073-6901614
info@harkema-advies.com
harkema-advies.com

*Wij nemen de tijd wanneer
voor u de tijd stilstaat...*

Ook indien u elders verzekerd bent.

KINDT

Uitvaartzorg

's-Hertogenbosch, Vught e.o.

T 073 684 1614, www.kindt-uitvaartzorg.nl



Maarten Kindt

