

voorganger: mw. dr. Eleonora Hof, Amersfoort  
organist: Wilke Havinga  
ouderling: Ab-Jan Jacobse

*De kinderen worden opgevangen in de crèche.*

+++++

**Orgelspel**

**Welkom** door de ouderling van dienst

**Stil moment**, waarin wij ons openstellen voor de ontmoeting met God en met elkaar

*Allen gaan staan*

**Aanvangslied:** Lied 275: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

**Drempelgebed:**

Waar twee of drie bijeen zijn, God van ons leven,  
Kom ons daar verbinden en leg de zin in onze zielen;  
Dat wat wij zeggen veilig is  
Dat wat wij zwijgen heilig is  
Dat u ons niet zoveel groter hoeft  
dat wij onszelf niet kleiner maken  
dan het uitzicht dat u ons geeft  
En waar anderen op rekenen

Dat u gaandeweg ons samen spreken, samen doen  
en samen klagen om wat zo Godeklaagd is,  
In gebrek en gebreken,  
Het verlangen stilt naar thuiskomen  
moe maar voldaan, mooipraterij voorbij  
spelen zonder gespeeld te zijn  
warmte zonder benauwdheid  
En dat u ons hier en daar breed toelacht.

**Bemoediging** – door de ouderling “Onze hulp is in de naam van de Heer”

**Gemeente:** 

*Allen gaan zitten*

**Kyrie-gebed** door Bisschop de Korte (uit: Eén druppel jou: gebeden)

Goede Vader, niet weinige christenen in ons land maken zich zorgen over de toekomst van Uw kerk. Het lukt ons maar moeilijk om de nieuwe generatie voor het evangelie te winnen. Wij bidden daarom om het vuur van de Geest. Neem weg onze angsten en zorgen. Inspireer ons en voedt ons enthousiasme. Laat ons opnieuw de kansen zien, die er zijn voor het goede nieuws van uw Zoon. Christus toont ons op een onovertreffbare wijze Uw barmhartigheid en mensenliefde.

Aangevuld met gebed over ontferming voor de nood van de wereld.

**Daarna zingen allen:**



Heer, ont-ferm U,  
Heer, ont-ferm U, Chris-tus ont-ferm U,  
Chris-tus ont-ferm U, Heer, ont-ferm U o-ver  
ons Heer, ont-ferm U o-ver ons

**Vredewens** Gemeente wenst elkaar de vrede van Christus toe

*Allen gaan staan*

**Gloria:** Lied 903: Zou ik niet van harte zingen?

**Gloria:** Lied 939: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

**Groet** – door de voorganger: “De Heer zij met u”

**Gemeente:**   
Ook met U zij de Heer!

*Allen gaan zitten*

## Woord voor de kinderen

Lied met de kinderen : Lied 8b: 1, 2, 5

## Gebed voor de opening van het woord

**Lezing uit het Eerste Testament:** Psalm 29

*“De stem van de HEER boven de wateren, (...) De HEER boven de wijde wateren”*

**Lezing uit het Nieuwe Testament:** Mattheüs 14:22-33

*“Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen”*

**Zingen** Lied 933: Gij ziet ons vechten met de macht

## Overdenking

## Orgelspel

**Lezing** uit Openbaring 21: 1-5: *“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (...) en de zee is er niet meer.”*

**Zingen** Lied 766: *“Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, Een nieuwe aarde ontstond  
Om het geheim des levens te beseffen, niet meer in zee gegrond.”*

**Mededelingen** met het oog op de gebeden

## Dankgebed en voorbeden

Vragen voor voorbeden in de gemeente

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader (oecumenisch)

**Inzameling** van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

## De kinderen komen terug

**Gedicht van Augustinus** (Liedboek, pagina 1439)

*Allen gaan staan*

**Slotlied:** Lied 908: Ik heb U lief, o mijn beminde

## Wegzending en zegen

**Gemeente:**



+++++

Na de dienst koffie/thee en **ontmoeting. Hartelijk welkom!**

**Vakantiesluiting** Kerkelijk Bureau van 7 ... 25 augustus.

**ZomerZINwandeling:** op woensdagochtend ... 13 september, vanaf de Grote Kerk. Van 10 – 12 u. Welkom!

**Orgelconcerten in de Grote Kerk:** dinsdagavond 20 uur, Jamie de Goei en Roeland de Reuver, quatre mains op 2 orgels en vleugel! Welkom!

**Vrijdag 1 september 2017: Wereldgebedsday voor de zorg voor de schepping.** Vanaf 13.30 u korte openingsviering in de Grote Kerk, vanaf 14 u wandeling langs 5 'staties' met 5 ontmoetingen. Van 17 -17.30 u slotgebed in de St. Jan. Info: [ericascheenstra@gmail.com](mailto:ericascheenstra@gmail.com) . Van harte welkom!